

Vraag het aan Morya



‘Nu is het voldoende’

“Je zal zien dat sommige mensen niet vooruit willen. Dan moet je ze niet dwingen om vooruit te gaan.

Het kan ook zijn dat je in je eigen leven op een punt staat dat je niet vooruit wil. Dan moet je daar respect voor hebben en dat kunnen verdragen van jezelf dat je op dat moment niet vooruit wil. Het kan zijn dat je een kater overhoudt aan al de theorieën die je ooit geleerd hebt. Dat je zegt: “Kijk, nu niet meer. Nu is het voldoende en ik wil het even van mij afzetten.”

Dan is dat goed, dan is dat een spontane beweging en het kan wel eens belangrijker zijn dan nieuwe dingen op te nemen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 5: ‘De sleutel tot het geheim van deze wereld’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 351

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


